



Dankbaarheid

Dankbaar voor wat je hebt  
Dankbaar voor wat je krijgt  
Dankbaarheid en tevredenheid is  
Waar een gelukkig mens zichzelf  
In gevoel haast 'dankbaar' in  
overstijgt

Gedicht: Mary-José Knuvelder

Er is deze avond een gedachteniswand waar wij de foto's met namen op gedenken.  
Naast gedenken is de gedachteniswand ook een stiltehoek.  
Een plaats waar we in stilte een kaarsje kunnen aansteken.

U kunt de foto van uw dierbaren met naam en geboorte- en sterfdatum  
voor 15 september mailen naar: [erna@blauwevlinder.nl](mailto:erna@blauwevlinder.nl)  
Of langsbrengen in ons Uitvaartcentrum aan de Passage 47 te Waddinxveen.

Op vrijdag 1 oktober 2021 bestaat uitvaardienstverlening De Blauwe Vlinder 12 ½ jaar. Wij zijn ontzettend dankbaar voor al het vertrouwen die wij van u hebben mogen ontvangen.

Wij willen u deze avond uitnodigen voor een concert dat gaat over Hoop, Liefde en Vertrouwen. Het concert begint om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen en eindigt om 22:00 uur. Halverwege het concert is er een pauze ingelast.

Het concert wordt verzorgd door het Artros Duo  
Zang en fluitist: Ariel Lee  
Piano: Petros Papoulias  
Ceremoniemeester: Lucas Schwiebbe

Op zaterdag 2 oktober is er een open receptie van 10:00 tot 15:00 uur in ons uitvaartcentrum.

Ik hoop u één of beide momenten te ontmoeten.

Een hartelijke groet,

Erna Sibbald  
M.: 06-81028387  
E: [erna@blauwevlinder.nl](mailto:erna@blauwevlinder.nl)

UITVAARDIENSTVERLENING  
*de Blauwe Vlinder*

